

# Over the top

Drie vrienden op zoek naar avontuur en een record

*Al liftend zo snel mogelijk alle bergen beklimmen op het Europese vasteland, daarmee geld inzamelen voor goede doelen en een Guinness World Record vestigen: dat is in een notendop de odyssee die de drie vrienden Andreas Heyerick, Bertrand Goethals en Yannick Vandermeren op 27 juni zijn gestart. Promenade zocht de drie jongeren op voor hun vertrek en volgt hen tijdens hun hele avontuur...*



Het idee speelt al heel lang in hun hoofden. Andreas had zelfs de ambitie om wereldwijd de hoogste berg te beklimmen, maar dat is niet mogelijk. Noord-Korea kom je niet zomaar binnen en in Bhutan geldt dan weer dat je van de overheid niet boven de 6000 meter mag omdat het de goden verstoort. Vermoed wordt dan ook dat de Gangkhar Puen-sum (7570m) de hoogste onbeklimmen berg ter wereld is. Zijn fascinatie leidde Andreas echter naar de website van Guinness waar hij op het record stootte van Rod Baber, die zich beperkte tot Europa.

Bertrand en Andreas hebben iets met wereldrecords. En met reizen, dus leek het hen wel iets om die twee te gaan combineren. Liften door Europa vonden ze vrij snel een goed idee, maar het mocht iets meer zijn dan louter voet op bodem te zetten van elk land. Het nationale volkslied leren bijvoorbeeld, maar dat werd door Guinness geweigerd omdat het te politiek geladen is en niet meetbaar. Wat ze nu doen wel. In maart 2015 diende Andreas de aanvraag bij Guinness in en dan was er geen weg terug. Het vastleggen van de bergen die ze beklimmen, gebeurde trouwens in

overleg met iemand van de organisatie en nam vrijwel een heel jaar in beslag. Europa is namelijk een abstract begrip, want wat met de Kaukasus of de overzeese gebieden?

Ook Cyprus viel uiteindelijk af omdat het geografisch niet tot Europa behoort. Op de definitieve lijst prijken nu 44 bergen, verspreid over 46 landen. Twee bergen, waaronder de Mont Blanc, liggen immers op de grens van twee landen. Het huidige wereldrecord van de Brit Rod Baber – dat in feite niet meer zo actueel is – bestaat al 16 jaar. Bertrand: 'Hij deed er twee en een half jaar over, 835 dagen



Toch ben ik nooit als leraar aan de slag gegaan. Net nadat ik afgestudeerd was, kreeg ik immers een contract bij 'Het Trojaanse Paard' en kon ik als acteur aan de slag.



om precies te zijn. Als wij er minder lang over doen, is het record van ons. Onze ambitie is om het in een half jaar te realiseren. Om logistieke redenen vertrekken we in IJsland met de onuitsprekelijke Hvannadalshnukur en eindigen – dus hopelijk iets voor kerst – in België met Signal de Botrange. Daar is een heus volksfeest gepland.'

Alle drie studeerden ze journalistiek, maar echte vrienden werden ze tijdens het quizen en tijdens Tour for Life, een fundraiser van Artsen Zonder Grenzen. Andreas en Yannick legden vanuit de Italiaanse Alpen naar Geraardsbergen maar liefst 1200 km af met de fiets, Bertrand begeleidde hen met een bevoorradingsbusje. Toch is deze onderneming een ander paar mouwen, met bergtoppen als de Elbrus (5642m, Rusland) en de Mont Blanc (4810m, Frankrijk/Italië) op het programma. Je zou verwachten dat we met ervaren klimmers te doen hebben, maar niets blijkt minder waar. Yannick: 'Van de 44 bergen zijn er een tiental die een uitdaging vormen. Door de hoogte, maar ook door de onbereikbaarheid, de koude of de technische moeilijkheid. Hoewel we alle drie sportief zijn en fysiek in orde, zijn we geen

professionele klimmers. Dat hebben we aan onze gidsen duidelijk gemaakt. Voor de uitdagende beklimmingen hebben we in onze planning wel extra buffers ingebouwd. Een fenomeen als hoogteziekte bijvoorbeeld is onberekenbaar.' Andreas: 'The Dufourspitze in Zwitserland lijkt me technisch de moeilijkste terwijl de Mont Blanc vooral lang is. Op de topdag krijgen we 14 uur klimwerk voor de kiezen. De toppen in Finland en Noorwegen liggen dan weer op de Poolcirkel en om die te bereiken moet je door onherbergzaam gebied. Voor de grootste uitdagingen hebben we een gids die ons zal begeleiden. Het overgrote deel van de 'bergen' vormen dan weer geen probleem en zijn eerder veredelde molshopen.'

Eén daarvan, in Vaticaanstad, is slechts 75 meter hoog en moeten ze met een toeristische gids afleggen. In Monaco moeten ze toelating vragen aan een privépersoon, want de hoogste top ligt op privédomein. Dat het een bijzonder avontuur wordt, ligt nu al vast en de vrienden kijken er reikhalzend naar uit. Bertrand: 'Zonder specifiek iets te kiezen, verwacht ik veel van het totaalconcept. Al liftend reizen is enorm boeiend. Je ontmoet mensen en leert de cultuur



van binnenuit kennen. We hebben al wat geoeft en vooral in de Balkan zijn ze super vriendelijk. Als je in een wagen stapt, word je steevast aan tafel uitgenodigd.' Dat het project misschien niet slaagt, daar gaan ze niet vanuit maar ze houden er wel rekening mee. Yannick: 'Mocht er iets gebeuren waardoor we bepaalde bergen niet kunnen doen tijdens deze trip, dan doen we die later alsnog en nemen we vakantie. Opgeven is geen optie.'

De timing is ook perfect: Bertrand is net afgestudeerd, Andreas is vrij na enkele interimopdrachten en Yannick zegt er met plezier zijn job voor op, want hij is toe aan een nieuwe uitdaging. Als afgestudeerde student journalistiek hoeft het niet te verwonderen dat er ook plannen zijn om hun avonturen neer te pennen in een boek. Dat moet uitkomen ergens in het voorjaar van 2017. Wat wel al concreet vastligt, zijn de goede doelen die ze willen steunen. En die zijn om persoonlijke redenen gekozen. Andreas: 'Ik leerde Suyana Peru kennen toen ik er in 2007 voor AFS actief was. Een kennis, verbonden aan de KUL, startte een uitwisselingsproject op en één van de studenten is er blijven 'plakken' en heeft

een NGO opgericht. In de sloppenwijken van Lima organiseert Suyana Peru volkskeukens en speelpleinwerking voor de kleinsten. De bedoeling is om dit nadien aan lokale mensen over te laten en het op zoveel mogelijk plaatsen te introduceren.' Bertrand is jarenlang verbonden geweest aan de Scouts, van welpje tot hoofdleder, en is zelfs op nationaal niveau actief. Hij heeft een bijzonder project gekozen. Bertrand: 'Open Kampen zijn scoutskampen voor kinderen uit kansarme gezinnen die vaak de weg naar jeugdbewegingen niet vinden.

Leiders zetten zich vrijwillig een week langer in voor deze jongeren. Als ervaringsdeskundige geloof ik in het nut van dergelijke initiatieven.' Yannick heeft dan weer een zwak voor dieren. Yannick: 'Ik wou een project dat lokaal verankerd is en via via kwam ik op een initiatief voor olifanten dat in het leven geroepen is door twee mensen die in Planckendaal en de Zoo van Antwerpen hebben gewerkt. In het zuiden van Frankrijk, in de Limousin, zijn ze momenteel bezig met de oprichting van een Europees olifantenopvangcentrum. Dit kreeg de zeer toepasselijke naam 'Elephant Haven' en is bedoeld voor oude olifanten die niet

meer in het circus of in een dierentuin mogen blijven.'

Voor deze goede doelen en om het project bekostigd te krijgen, is Over the Top nog op zoek naar sponsors en sympathisanten. Op hun website overthetop.gent kan iedereen een bijdrage doen en afhankelijk van de bijdrage krijg je een leuk cadeau. Bedrijven krijgen een fiscaal attest voor hun steun. Op de website kan je, net als op de sociale media, de exploitatie van de drie vrienden volgen. Wij maken met jullie en met hen graag een afspraak in de volgende Promenade...

Bij het ter perse gaan waren de drie vrienden via Georgië op weg naar de Elbrus in Rusland. Ze hadden ze al 5 van de 44 bergen achter de rug. Waarom het al misliep bij de eerste berg en hoe de alpinistraining en de eerste echte beklimmingen verliepen, lees je in de volgende aflevering. ●

<http://www.overthetop.gent/>